



OPENINGSTIJDEN EN PRIJZEN

November t/m April*

Dinsdag t/m vrijdag

Zaterdag & zondag

10:00 tot 17:00 uur

12:00 tot 17:00 uur

*Tijdens officiële schoolvakanties zijn wij ook op maandag open.

Mei t/m Oktober

Maandag t/m vrijdag

Zaterdag & zondag

10:00 tot 17:00 uur

12:00 tot 17:00 uur

Feestdagen

Op officiële feestdagen geldt de zondagopenstelling.

Op eerste en tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en koningsdag zijn wij gesloten.

Volwassenen

Kinderen t/m 3 jaar

Kinderen 4 t/m 12 jaar

Museumkaart

€ 8,50

gratis

€ 4,50

gratis

CONTACT

Hoofdgracht 3

1781 AA Den Helder

+31 22 36 57 534

info@marinemuseum.nl

@marinemuseum_nl

marinemuseum.den.helder

marinemuseum.nl

Kijk voor het boeken van rondleidingen, kinderfeestjes of zakelijke evenementen op www.marinemuseum.nl



HET MARINEMUSEUM

In Den Helder, op een steenworp afstand van de boot naar Texel, ligt het Marinemuseum. Wie de marine echt wil beleven is hier aan het goede adres. Snuf de zilte zeelucht op en stap aan boord van echte oorlogsschepen. Ervaar 500 jaar marinegeschiedenis in onze monumentale gebouwen en maak ook kennis met de hedendaagse marine.

MUSEUMSCHEPEN MET EEN VERHAAL

Onze museumvloot telt drie schepen. De onderzeeboot Tonijn trekt de meeste aandacht. De sfeer aan boord is uniek! Kruip door het luik, werp een blik door de periscoop en luister naar de spannende verhalen van de bemanning.

Het ramschip Schorpioen staat bekend als het 'vrouwschip'. Van 1951 tot 1971 heeft het dienst gedaan als logementschip voor de Marine vrouwenafdeling (Marva). Omheind met meters prikkeldraad werden nieuwsgierige mannen geweerd van deze bezienswaardigheid. Op het benedendek kunt u de belevenissen van de marva's beluisteren en in het dekhuis is ons sfeervolle museumrestaurant gevestigd.

De mijnneveger Abraham Crijnssen ontsnapte tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië aan de Japanse invasiemacht door gecamoufleerd als tropisch eiland naar Australië uit te wijken. Wees getuige van deze unieke geschiedenis en bezoek de expositie en het museumtheater aan boord.



Een wereld van techniek



3 Museumsschepen



MET HET HELE GEZIN

Het Marinemuseum is leuk en leerzaam voor alle leeftijden. Er zijn spannende ontdekkingsstochten voor iedere leeftijdscategorie. In de kinderateliers worden geregeld leuke workshops georganiseerd. Kinderen kunnen wapenschildjes ontwerpen, onderscheidingen maken, tinnen matrozen beschilderen, touwknopen of bootjes bouwen van afvalmaterialen.

Op het terrein voor het ramschip Schorpioen staat het speelschip De Korporaal. Kinderen kunnen zich hier lekker uitleven. Gegarandeerd speelplezier!



500
Jaar marinegeschiedenis

IN HET MUSEUM

In de voormalige Geschutmakerij wordt de geschiedenis van de Oude Rijkswerf verteld. Ontdek een wereld van techniek achter de marine. Doe zelf mee: hijs lading aan boord, leer lassen en bedien het geschut. In de expositie Werfwerk is mensenwerk vertellen de medewerkers van de werf over hun leven.

Jacht op piraten is een spannende en leerzame tentoonstelling over moderne piraterij. 'Ontmoet' de piraten en bekijk hun skiffs, wapens en andere in beslag genomen goederen.

Bezoek ook het brughuis De Ruyter. In de radarhutten wordt een ernstsituatie gesimuleerd en in de bol kunt u ervaren welke windkracht de met 20 omwentelingen per minuut draaiende radar veroorzaakte.

